



**Een nieuwe cursus in  
de serie**

**‘Karen Hamaker-Zondag  
over mens en  
maatschappij’:**

**‘Niets is wat het lijkt – in de matrix van je dubbelganger.’**

**De autonomiebeweging**

In de huidige tijd komen de meest uiteenlopende schaduwen van het systeem waarbinnen we leven aan het licht, en ontstaan er allerlei kritische stromingen. Een bijzondere plaats neemt de autonomiebeweging in, waarin mensen een veel autonomere positie in het maatschappelijk bestel willen innemen. Dat heeft zijn oorsprong in het ontdekken van allerlei verborgen en vaak donkere methoden en systemen die grote en veelal negatieve gevolgen hebben voor de nietsvermoedende burger.

Juist omdat het om zo veel tot nu verborgen dingen gaat, is het moeilijk om alles precies boven water te krijgen. Dat resulteerde in het ontstaan van verschillende stromingen binnen de autonomiebeweging, met evenveel verschillende methoden om autonoom te worden, en op sommige punten komt ook tegenstrijdige informatie naar voren.

**Tallose vragen – op zoek naar antwoorden**

Karen heeft een diepe duik genomen in de achtergronden, de ontstaansgeschiedenis van de verborgen methoden, en de gevolgen voor de gewone man. Ze volgde hiervoor cursussen, lessen en lezingen in binnen- en buitenland en raadpleegde heel veel bronnen. **Het leidde tot de onomstotelijke conclusie dat niets is wat het lijkt.** Maar ook dat niet alles wat beweerd wordt in de autonomiebeweging klopt. Karen zal vragen beantwoorden als:

- Heeft ieder mens een dubbelganger?
- Zijn landen echt officieel bedrijven?
- Bestaat er echt een Cestui Que Vie Trust met geld?
- Klopt het dat je auto en je huis, zelfs als ze afbetaald zijn, toch niet van jou zijn?
- Zit je zonder het te weten vast in allemaal impliciete contracten?
- Wat houdt autonomie echt in?

Dit, en nog veel meer, komt aan bod in de cursus, inclusief de achtergronden en de eerste stappen die je kunt zetten op weg naar autonomie.

**Op weg naar meer autonomie**

Karen presenteert alleen dat waar ze echt duidelijkheid over heeft gekregen, en neemt je mee op de reis die ze zelf aflegt. Die reis is niet ten einde, dus op deze cursus zal zeker een vervolg komen. Maar de basis wordt met deze cursus gelegd.

Autonoom worden is een weg waarop de individuele mens volledige verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leven en van daaruit een oprechte betrokkenheid op medemens en

maatschappij heeft. Het is voor alles een andere levenshouding en een andere vorm van bewustzijn.

### **Van onnoemelijk groot belang**

Karen heeft de cursus zo goedkoop mogelijk gemaakt, ondanks de vele kosten die ze maakte en de grote hoeveelheid tijd die ze aan het onderzoek heeft besteed. Dat is vooral omdat het thema van onnoemelijk groot belang is, en hoe groot dat belang is zul je gaan beseffen wanneer je de cursus volgt. Wees erop voorbereid dat je wereldbeeld flink door elkaar geschud zal worden. Maar vóór alles zullen de schellen je van de ogen vallen en zul je veel zuiverder kunnen gaan kijken naar de schijnwerkelijkheid die we tot nu toe voor werkelijkheid aan hebben gezien.

**Aantal lessen:** 20, in totaal plm. 15

**Lesvorm:** kant en klare duidelijke lessen (plus materialen) in de digitale leeromgeving die je op je eigen tijd en ook meerdere keren kunt beluisteren. (plus Telegram-kanaal voor vragen.)

**Beschikbaarheid:** de lessen staan vanaf het moment van koppelen aan de lessen 3 maanden tot je beschikking (eventueel te verlengen met een maand ad € 25,00).

**Kosten:** slechts € 89,50

**Ingangsdatum:** op werkdagen word je binnen 24 uur na ontvangst van de betaling gekoppeld aan de cursus. Wil je een specifieke ingangsdatum, dan graag bij de opmerkingen vermelden, of vooraf melden bij het secretariaat: [info@asfaloth.nl](mailto:info@asfaloth.nl)

**Inschrijven:** <https://www.levenalsmens.biz/p/niets-is-wat-het-lijkt-in-de-matrix-van-je-dubbelganger-module-835>

**Website:** <https://levenalsmens.nl/>

### **Volgorde van de lessen:**

- 1 – Inleiding.
- 2 – Stroman en staat.
- 3 – Wat is een trust.
- 4 – Kerk en recht.
- 5 – Verschillende rechtsvormen.
- 6 – Washington.
- 7 – Het faillissement van de VS.
- 8 – Geld dat geen geld is.
- 9 – De systematische stappen.
- 10 – De weg naar de UCC.
- 11 – Dood op zee of dood geboren.
- 12 – Gegoochel met je stroman.
- 13 – Het UCC-1 formulier.
- 14 – Handtekening, autograaf en notarieel bekrachtigen.
- 15 – De zekerheidsovereenkomst.
- 16 – Ontwikkelingen in Engeland.
- 17 – De ongebreidelde macht van The City.
- 18 – Het Vaticaan.
- 19 – Autonomie en politiek.
- 20 – Tot slot – op weg.

Aan een vervolg wordt gewerkt! Wil je wat doneren? Dat is meer dan welkom! Ons rekeningnummer is: Asfaloth in Amstelveen: NL 14 INGB 0009 2747 14, BIC INGBNL2A